

6. november 2014

Vintersæson – Tid til alt det indre!

De indre "dæmoner"

Konfirmanderne har netop budt vintermærket velkomment med halloweengudstjeneste. På kirkegården mødte de mange børn både dansende levende døde med gazemasker, en sær snemand, (oppustelig stående i en projektør) med gåder og uhyggelige slikposer i gummihandsker. Men i kirkedøren stod heldigvis engle med lys og dannede indgang. De sagde "frygt ikke". Inde i kirken opførte andre konfirmander et Draculadrama, så en ung pige blev bleg af kærlighed, dansede med Dracula til Theis "dødevals", døde med et kys og blev vampyr. Men så kom gamle Oleg og han vidste, at kors og fadervor får det hele til at forsvinde. Jeg fortalte derefter alle børnene at det overnaturlige ikke er til men at vi dyrker det, fordi vi frygter det mørke, det onde, døden "dæmonerne" og fordi vi drages af skyggerne i os selv. Kristendommen er religionen, der fornuftigt beroliger med at Guds verden er den virkelighed, vi kan se i dagslys og at Jesus giver os lys og kærlighed. Kærlighed og lys vil han give os selv hvor døden er og hvor skyggerne i os trænger til at forsvinde.

Børnene var nu slet ikke bange, det var konfirmanderne noget ærgerlige over. Vi tror der var for meget dagslys. SÅ næste år...

Kirkegården er Seest største kirkerum!

Mennesker her glemmer ikke deres døde. Kirkegården er i høj grad kirkerum i Seest. Her kommer vi op, ser til de døde og taler lidt med graverne Jonathan, Betina og medhjælperne Camilla og Martin om årets gang, liv og død. Graverne er vores opmuntrende sjælesørgere. Vi tænker meget over kirkegårdens betydning her fordi så mange holder af den. Kolding TV har lige optaget en lille sogne-tv udsendelse, som snart kommer ind at ligge på hjemmesiden her. Jeg håber 1. graver Jonathan har fået sagt hvad han fortalte os ansatte til et personalemøde:

"jeg ser mit arbejde som forsøg på at skabe forbindelse mellem de levende, de døde og det evige ved at skabe skønhed her på kirkegården. Man kan sige, at netop her er forbindelsen mellem de levende og de døde virkelig brudt. For man står ved et gravsted. Forbindelsen er kappet. Men ved skønhed forsøger vi at forvandle forfald til noget der har stor værdi, der rækker ud over afstanden".

Alle helgen gudstjenesten giver fuldt hus. Seest KirkeTrio spillede på gulvbas og saxofon til organist Theis arrangement. Den trio alene er værd at gå i kirke for... De kommer igen 3. søndag i advent.

Kristendom med nye tanker

- "Afsked med almagten"

Jeg og mange andre i kirken tænker over hvordan vi samtidig kan være fornuftige darwinister og tro på Gud. En udfordring er begrebet at Gud har al magt. At han skulle være den, som er magten i alt det, der sker. Problemet er især: hvorfor giver Gud så så forskellige vilkår til mennesker? Sådant fremstår Jesus slet ikke. Han virker som den, der ønsker det skal gå alle mennesker godt. Han taler aldrig om at sende en svær skæbne over nogen f.eks. Teologen Lars Sandbeck har skrevet en lille bog hvor han forklarer hvordan vi som nutidsmennesker kan tro Gud uden at tro, han har og bruger al magt. Den kan læses, selv om man ikke er teolog.

– Teologisk laboratorium

Maja Lomholt–babysalmesanglærer og teologistuderende- lavede et teologisk laboratorium med os forleden. Her gik vi rundt ateister, troende og tvivlende og talte om lykke. Hvad er lykke?

Det er et nyt tiltag i Folkekirken at indbyde mennesker, som ikke er kirkelige eller specielt troende, til samtale om vigtige menneskelige temaer. Det var sjovt! i gik rundt mellem hinanden alt efter hvad vi svarede til nogle spørgsmål og så snakkede vi med forskellige om spørgsmål om glæde og venskab, lykke, karriere. Der var ingen facit.

Kager og jul – showtime for børn og præster

Så er det kalorie tid! På mandag skal vi spise til sogneeftermiddagen. Sønderjyske kager. Frivillige er i gang med at bage. Der bliver også spist kager nede på Vestervang på Holbergsvej. Her har frivillige året rundt gang i diakoni. Der mødes beboerne hver torsdag til dejligt kaffebord og snak, ja lur mig om de ikke skal have en rigtig julesnaps og sild...

Så bliver det snart gløgg tid med lucia ved alle vore glade og vilde korpiger. Jeg er begyndt at tænke på al julehalløjet. På hvilke genfortællinger skolebørn skal have og det stædige æsel som skal komme på uanmeldt besøg til børnegudstjenesten juleaften. Jeg kender det, det taler kun om sig selv.

Have en god mørketid. Til januar begynder en ny sæson med mange ting. Bl.a. børnekonfirmand, vi får besøg af Naser Khader. Ja, se i kirkebladet!

Kristina Nilsson
sognepræst