

19. juni 2015

Om sommeren drømmer vi om fremtiden

Først sendes konfirmanderne af sted.

Da jeg st. bededag sagde god vind til 42 konfirmander, var det en af årets største festdage, altså at de blev konfirmerede. Jeg prædikede om Frankenstein. Om hvordan mennesker i den moderne tid digter om et liv uden Gud til at styre den skabte verden.. Da Mary Shelley skrev Frankenstein (1816), tænkte hun på hvad vi mennesker kan skabe selv. Liv til det døde? Tja, Frankenstein kunne, men han var ikke herre over psykologien og miljøet omkring sin skabning. For monstret blev ondt at mangel på kærlighed fra mennesker! Så et liv hvor vi selv skal sætte moral og af os selv være kærlige kan ende skidt... Konfirmanderne fik derfor konfirmandordet: "Større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner". Faktisk giver jeg det ord hvert år, fordi det er så spot on.

Frankenstein eller Jurassic Parks "Indominus Rex", som jeg lige så i bio, det er noget af det samme, det handler om. Der gyser vi også over at skabe det, vi ikke kan kontrollere. Den reptil er også bange for sine omgivelser og dræber dem. Så vi tænker stadig over moral – endda overfor naturen.

Nå men efter konfirmanderne, begyndte den stille tid. Ganske vist skulle vi lige lave 2. pinsedag gudstjeneste nede ved Nicolai Scenen. Det var godt. For vores egen organist, Theis, havde samlet et lille rock band, 4 forskellige nydanskere læste trosbekendelse på andre sprog. Børn byggede og væltede babelstårnet og bagefter var der pølser fra Caféen.

Vi skulle også lige lave en vandringsgudstjeneste den selv samme tirsdag, hvor det regnede og piskede og blæste. Øh ikke ligefrem drømmen om en sommer. Men vi gik en tur og holdt gudstjeneste med harmonika og madkurv i sognehuset.

Men så kommer vi til sagen: om sommeren drømmer vi om fremtiden.

Vi drømmer om at lave en kirkefestival den 21. maj 2016. Den er på papiret og på vej til puljeansøgning. Vi skal have en scene på plænen. Der skal være en kendt sanger, der skal være en kendt taler. Der skal være rockmusik også med lokale kræfter, der skal være sjov for børn, der skal være mad at købe. Det er Theis, organistens, idé.

Jeg tænker også på ensomhed. Hvordan vi kan tale om den i Seest sogn. Jeg har lige skrevet om ensomhed i kirkebladet. Om min egen ensomhed, som virkelig var slem for nogle år siden. Det at være alene med store livsopgaver, eller være alene uden noget at lave, eller være alene og ikke blive set af nogen som helst. Det rammer mennesker i alle aldre. Både unge, gamle, midaldrende som mig. Jeg vil invitere jer der kender ensomhed til en snak om, hvordan det er, eller hvordan vi har brudt det. Ikke for at fjerne ensomheden, det er svært, men for at gøre den tydelig, for at vi tør tale om den og tør trøste hinanden.

Nu kommer de 6 ugers ferie og så starter sæsonen. Så er der fuld skrue i kirken. Vi skal have besøg af Per Larsen. Sådan noget glæder vi os til.

Hav en god sommer!
Kristina Nilsson
sognepræst