

16. december 2015

## **Julen og "Bad Santa"**

Lige nu er vi alle sammen optagede af julen. Det er egentlig sært og dejligt at vi moderne mennesker er så optagede af at holde højtid. Planlægge juledage, bage, købe, pynte, tælle ned, se særlige juleprogrammer, gå til koncerter og i kirker, ja selv de unge kan man se med sjove nissehuer og nisseøl. Vi er i slægt med mennesker til alle tider, for vi lægger fornuften lidt væk og lader følelserne guide os til: at give (for) fine gaver, glæde os, sørge over mistede mennesker, forspise os, føle os ensomme, hvis vi ikke har en julefamilie.

I kirken er vi helt med. Jeg øver mig på lange Selma Lagerlöf fortællinger, juleaften skal min mand og søn være "gæst" ved børnegudstjenesten klædt ud som den mest amerikanske cola-julemand for at tale med mig om hvem vi egentlig fejrer, ham eller Jesus. Krybbespil er klar, Rasmus Seebachs julesang om fred i vor store lille verden er på den gamle projektor og meget mere. Graverne fortvivler over dryssende juletræer og organisten har nok allerede spillet "Vær velkommen Herrens år" en 20-30 gange.

Men juleaften forstummer det hele når vi lander julen og hører at det største i verden er et lille ubeskyttet barn som kommer med et budskab lige så vigtigt, skrøbeligt og værdifuldt som det lille barn. Det bliver dejligt!

I Seest er de fleste med på alt det her. Konfirmanderne ville gerne se Dickens Julehistorie om onde onkel Scrooge der i gyserfortællingen bliver besøgt af juleånder, som fortæller ham at han snart vil dø og blive en hvileløs sjæl hvis han ikke kommer i et ordentligt næstekærligt julehumør. Så det kommer han heldigvis! Bagefter talte konfirmanderne og jeg om vi kender sjove julefilm. Jeg elsker faktisk en af de værste: Næmlig "Bad Santa", fordi julemanden der er en helt anløben fyr. Måske er det lidt sådan at præster ikke er så glade for julemanden. Ikke at han er en konkurrent men alligevel... Bad Santa tager bl.a. en lille drengs slikjulekalender og spiser alt slikket...

## **Nous somme toutesl'hommes" – Vi er alle mennesker**

Det nye år kommer. I kirken har vi ansatte, kollegaer, kirkegængere og til samtaler talt meget om flygtninge og om terror. Vi er meget uenige. Men to ting tror jeg de fleste er enige om, når vi tænker efter: alle er vi mennesker. En god kollega vil prædike over det nytårsdag: "Nous sommes toutesL'hommes". Vi er alle mennesker. Det må vi aldrig glemme. En flygtning er først og fremmest et menneske, en muslim er først et menneske. Det er vigtigt, så vi ikke en dag kan se flygtninge som en underklasse, en udefrakommende trussel. Lidt lige som vi skal huske ikke at se romaer som undermennesker fordi de tigger. De er mennesker som vi. Vi er som dem. Den anden ting jeg tror vi kan blive enige om hvis vi tænker efter: Nok er islamisk stat en trussel. Men det er en fanatisk religiøs sekt, som ønsker dommedag. Og en sådan sekt har ikke mange tilhængere. Den er for livsfjendsk. Også for de fleste muslimer.

Lad os håbe det nye år ikke giver os flere sår og sorger på det her område. Og lad os håbe vi finder ud af at løse nogle af de internationale problemer sammen.

Det nye år i Seest glæder vi os til. Det bliver rigtig sjovt at vi en 28. maj skal holde kirkefestival. Vi har lejet en scene, Basim kommer, der kommer bands fra musikskolen og vores egen jazz trio. Brugs, Bryghus og bager vil sælge pølser, øl, vand og kager. Silas Holst holder et foredrag om mobning. Der kommer tryllekunst, morgensang, borgmester osv. Der bliver gratis adgang, scenen kommer op at stå oppe ved kirken.

Det bliver en dejlig dag, der er mulig på grund af mange frivillige og ansatte ved kirken.

Kristina Nilsson